

Jan is een wijs man

rechts
N 2 was kad
19-10-2011

Boer uit Portengen te zien in Man Bijt Hond

KOCKENGEN • In het buurtschap Portengen, vlak bij Kockengen, was hij al bekend. Maar vanaf begin november leert heel Nederland hem kennen. Boer Jan Stam (70) is vijf weken lang iedere werkdag te zien bij NCRV's *Man Bijt Hond*. Deze week waren de laatste filmopnamen.

DOUWE ANNE VERBRUGGE

„Het mooie aan Jan is, dat hij gewoon zichzelf blijft,” vertelt Julia Feller „of de camera nu aan of uit is, het maakt hem niets uit.” Julia Feller is de cameravrouw/verslaggever die Jan op het spoor kwam afgelopen voorjaar. Toen verscheen Jan Stam al eenmalig in de *Man Bijt Hond*-rubriek *'Langs de A2'*. Samen met geluidsman Ryan Paulis maakte Julia het afgelopen half jaar een tv-portret van Jan.

„Waarom we voor Jan gekozen hebben? Hij is puur, origineel en eigengereid. En de plaatjes die we hier schieten, zijn stuk voor stuk mooi. Het zouden allemaal stillevens kunnen zijn. De weilanden, de stal, zijn keukentje. Je komt hier letterlijk tot rust.”

Geluidsman Ryan ervaart dat net zo: „Jan is eigenlijk een zenboedhist. Als je hier bent, valt alle stress van je af. Jan is een wijs man. Hij heeft het een en ander meegemaakt in zijn leven en is erachter gekomen dat je zelf degene bent die dat kan oplossen. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Hij durft zichzelf te zijn en is een onafhankelijk denker. Van



Boer Jan Stam wordt gefilmd door het team van *Man Bijt Hond*. FOTO: D.A. VERBRUGGE

wie kun je dat nu zeggen?”

Jan woont al zeventig jaar op dezelfde boerderij. Tot vijftien jaar geleden samen met zijn moeder. Een kleine tien jaar geleden stopte hij met actief boeren. Hij heeft nog een melkkoe (Freule) en wat jongvee.

PINKJES

Jan bevestigt dat hij leeft voor zijn beesten op de boerderij. „Ik zou best op stal kunnen wonen bij de dieren. 't Is alleen een beetje gevaarlijk als 's nachts een van de pinkjes losbreekt als je ligt te pitten.”

De items die voor *Man Bijt Hond* gemaakt zijn, vertellen het dagelijks

leven van Jan. Julia: „We gaan mee boodschappen doen, de pinkjes voeren, de roddelblaadjes doornemen, ontbijten ('Jan eet veel worst'), mee naar de kerk in zijn zondagse pak en we bezoeken de begraafplaats waar zijn ouders en zusje begraven liggen. Het meest ontroerende vond ik het fragment met buurmeisje Bente. Zij komt langs om samen met Jan naar het pasgeboren kalfje te kijken. Heel vertederend.”

„Ik heb Jan wel eens gevraagd of mensen hem raat vinden. Hij antwoordde met de oneliner: 'als je dood bent, praten ze nog twee dagen over je, dus waar zou ik me

druk over maken'. Zo ontwederend en zo ontwapenend mooi!”

Bang dat er een mediahype losbarst is Jan niet. „Ik zal wel kijke joh! Maar ik ga niet naar talkshows of andere toestanden. Oost, west, thuis in je nest, zeg ik altijd maar. Het moet wel een aardigheidje blijven. Ik had nu al dat er een paar mensen te ver m'n erf opliepen. Dat mot ik niet hebben, anders span ik een rol prikkeldraad!”

Een voorstukje van Jan Stam is te zien op:

<http://www.manbijthond.nl/fragmenten/extra-trailer-jan-stam>