



‘Dat bekakte komt voort uit verlegenheid’

Ben je een boekenwurm?

Nee absoluut niet. Tenminste, niet het type dat alleen en eenzaam op een zolderkamertje boeken zit door te spitten. Ik lees graag en ik verzamel boeken. Maar ik verzamel ook antiek, postzegels en servicegoed.

Flinke woning heb je dus.

Nou dat valt mee hoor. Ik ben niet zo rijk om me dat te kunnen veroorloven. Ben maar een gewoon middelbaar ambtenaar. De drie voorwaarden waaraan de woning moest voldoen toen ik hem kocht was dat het oud moest zijn, een tuin moest hebben en dat het een benedenetage zou zijn. Maar omdat ik er in mijn eentje woon is er ruimte genoeg om uiting te geven aan mijn verzamelwoede.

Bewust vrijgezel?

Ik word niet makkelijk verliefd en als ik verliefd ben is dat op getrouwde vrouwen of dames die veel te jong zijn. Ach ja, bewust, bewust. Ik besef soms dat het erg alleen is. Maar datingbureau's en dat soort dingen. Nee hoor. Ik ben er niet geforceerd naar op zoek.

Maar ontmoet je dan wel mensen?

Jazeker, ik ga heel veel uit. Alleen, maar ook met vrienden. Ik ga ook alleen uit eten. Maar een relatie... weetje, ik ben buitengewoon. Dat is mij zo vaak gezegd dat ik het wel moet aannemen. Ik voldoe niet aan de middelmaat. Maar ik maak makkelijk contact met mensen; een echte babbelaar. Maar niet met een plaat voor m'n kop; ik voel precies aan wanneer mensen wel of geen contact met mij willen.

Je praat heel netjes Haags.

Bekakt bedoel je, haha. Dat bekakte komt voort uit verlegenheid, het is een soort verdedigingslinie; mensen niet te dichtbij laten komen. Ik heb een hele klassieke, beschermde opvoeding gehad. Mijn vader sprak vloeiend vier talen. Als er bezoek was moest ik als jonge jongen erbij komen zitten. Meepraten. Zo leerde ik netjes converseren.

Hoe beschermd was die beschermde opvoeding?

Als ik uit logeren ging bij tante Trui in Parijs dan kreeg ik van mijn moeder een brief mee waarop geschreven stond wat ik wel en niet mocht. Ik was een keurig jongetje. Sprak met twee woorden en altijd een schone zakdoek op zak. Zie je, hier heb je 'm. Kan ik mooi m'n snor mee schoonvegen.

Maar je bent niet verlegen meer.

Daar leer je in de loop van de tijd trucjes voor om het te maskeren. Ik heb een flinke vormingsperiode gekend in mijn diensttijd. Ik kwam van het Haags Lyceum, zo'n kakschool voor mislukte rijkeluijongetjes. In het leger werd ik geconfronteerd met jongens met een andere achtergrond. Als sergeant kon ik goed met ze overweg, met de Jan Soldaat-types zeg maar. Ik kneep ze niet af, zoals andere sergeanten deden, maar hielp gewoon mee met het periodiek onderhoud, wc's schoonmaken en zo. Ze noemden mij sergeant Pipi, tot afgunst van andere sergeanten. Waarom Pipi? Gewoon omdat ze mij mochten.

Ambieerde je bij VWS geen leidinggevende functie?

Daar ben ik veel te creatief voor. Ik houd van het oplossen van problemen. Mensen helpen. Voor management moet je competitief ingesteld zijn. Zo ben ik niet en zo wil ik ook niet zijn.

Na 39 dienstjaren keer je volgend jaar VWS de rug toe. Dat moet vreemd zijn.

Ik kijk er niet naar uit en ik vind het erg. Ik ben dol op werken.

Maar als je het over mocht doen?

Nog steeds weet ik niet wat ik wil worden. Dat had ik als klein jochie al. Ja, lekker rijk zijn en niets hoeven doen. Dat wilde ik wel.

Wel eens geldproblemen?

Ik spaar nooit. Enorme gaten in mijn handen. Ik geef het overal aan uit.

Waar sta je politiek gezien?

Altijd VVD gestemd, en later D66. Maar afgelopen keer heb ik als protest op de PVV gestemd. Al was het maar om duidelijk te maken dat er teveel gekletst en te weinig wordt gedaan. Wees als overheid dienstbaar. De komende vergrijzing hebben we al tientallen jaren geleden zien aankomen. Waarom is daarop geen actie ondernomen? Dat irriteert me.

Herken je jezelf in de moslimstandpunten van de PVV?

Dat is een heet hangijzer. De overheid is ooit fout omgegaan met de gastarbeiders en nog



Hans Arnold (64)

is ondersteunend beleidsmedewerker bij MEVA. In 1972 kwam de geboren Hagenaar werken bij VWS dat toen nog Vomil heette. Zijn Place to Be is zijn woning in de Haagse wijk Duinoord. En dan vooral zijn eigen bibliotheekruimte.

steeds is daarop geen goed antwoord gekomen. Maar de geschiedenis van de islam vind ik bijzonder interessant. Net als die van het christendom. Maar ik geloof niet in een allesbepalende god. Je hebt je eigen verantwoordelijkheden. Of er god is? Dat kunnen we niet weten. Bang voor de dood ben ik niet. Integendeel. Ik heb me er hevig in verdiept.

Droom je veel?

Heel veel. Vaak nog bewust ook. Dus dat ik besef dat ik droom. Vannacht nog. Stond er een insluiper in mijn huis.

Eng.

Nou niet echt hoor. Mijn vader was helderziend. Dat is veel beroerder, in de eerste plaats voor hemzelf. Hij had toekomst-dromen die uitkwamen. En als hij een foto vasthield, zag hij soms dingen die hij niet wilde zien. Gelukkig heb ik die krachten niet. Tijdens een klassiek concert ben ik wel eens buiten mezelf getreden. Vanuit de hoogte van het plafond, zag ik mezelf zitten. Wetschappelijk misschien allemaal verklaarbaar, maar ik vind het nog steeds bizar.

Ben je eigenwijs of eigenzinnig?

Hmmmm..... toch eigenzinnig. Ik ben het vaak niet eens met het management. Ik heb een mening over mijn werk. Nee dat is geen ijdelheid. Ik ben kritisch. Kritisch op mezelf en kritisch op anderen. Ik wil mezelf en mijn omgeving continu verbeteren. Dat is mijn doel. Dan vind ik het jammer om soms management te ervaren dat geen kritiek duldt.

■ DOUWE ANNE VERBRUGGE

Mijn Punt

De intranetruubriek MIJN PUNT biedt VWS'ers de ruimte om hun mening te geven. Of een oproep te doen. Het soms onzichtbare vuur bij onze ambtenaren ontbrandde.

ZORG

Het woord 'zorg' vindt Loes van Hertzen maar niets. 'Zorg is zorgelijk. Zorg is zorgwekkend. En Zorg 2.0? Alsof het om software gaat.' Volgens haar is het woord 'zorg' opgebrand. Evert Tjeenk Willink is het niet daarmee niet eens. 'Zorg, betrokkenheid bij, is toch iets heel moois, heb ik altijd begrepen. Warmte, genegenheid, etc. Maar, zoals alle woorden moet je het niet uitspreken met je mondhoeken naar beneden.' Intranet-meninggever-goeroe Ronald Boumans deed nog wel een poging met alternatieven voor 'zorg': 'Heel, Vitaal, Deugd... eh...'

SPORT

Jezelf profileren. Ron Lemmers van de directie Sport vindt dat VWS'ers veel te bescheiden zijn over wat zij doen. 'In de hal van VWS geen mooie beelden over vitale oudere burgers die hardlopen of de zorg voor gehandicapten Volgens mij kan het beslist anders. Kijk naar VROM. Aan de buitenkant zie je waar VROM voor staat. En in de hal expo's van futuristische bouwwerken met milieubewuste materialen.' Veel complimenten voor Ron van zijn collega's. Doen dus. Alleen René van Wissen gaf wat tegengas: 'Het lijkt me wat overdreven dat we ons werk niet optimaal zouden kunnen doen zolang er geen foto's met VWS-thema's bij de ingang van het hoofdgebouw hangen.'

HET VELD

Psg André Kleinmeulman wil iedere VWS'er een week per jaar het veld in sturen. 'Handen uit de mouwen in de thuiszorg of een ziekenhuis.' En dan niet om je eigen mobiliteit te vergroten maar om het observatievermogen aan te scherpen. Er bleek al het een en ander georganiseerd te zijn. Marieke Pronk van JongVWS attendeerde de



intranetters op de LinkedIn groep 'VWS op stage' en Dicky van der Meiden maakt melding van de mogelijkheid van een verrijkingstage voor rijksambtenaren (zie rijksportaal). Komt dus wel goed met die stages.

INSPRAAK

JongVWS-vertegenwoordigers Dimitri Schakelaar (PenP), Edwin Maarseveen

(CZ), Hannah Koppelaar (DBO), Nanne Hogeland (P&O) en Nienke Doeve (GMT) pleiten voor een onafhankelijke lijst bij de OR-verkiezingen komend voorjaar! Ze willen mensen in de OR die gewoontes en denkbeelden los durven laten en onafhankelijk en positief kritisch het gesprek met de bestuurders aan willen gaan.

Wordt vervolgd...