

HENK HULSMAN MELKT IN WEILAND

‘MET HARDE WIND HOUDEN KOEIEN HUN MELK OP’

HET 45-JARIGE ‘DEUTZIE’ TUFT GEMOEDELIJK DE POLDER IN.
DE ZOMER IS VOORBIJ. SOMS STORMT HET, OP ANDERE DAGEN GENIET
HENK HULSMAN VAN HET NAJAARSWEER. VAN HALF SEPTEMBER TOT
BEGIN NOVEMBER MELKT HIJ DE KOEIEN IN HET LAND.
HEEL NOSTALGISCH AAN ‘DE RING’.

TEKST DOUWE ANNE VERBRUGGE FOTOGRAFIE THEO TANGELDER



In het land lokt Henk de koeien met rundveekoeken. Met een tas vol koeken zeult hij rond de kar. "Anders krijg je ze echt niet vast." Iedere koe heeft haar eigen vaste plek. De 26 voornamelijk roodbonte koeien zijn MRIJ'tjes (Maas-Rijn-IJsselrundvee). "Ik fok ze zelf, alleen de stier koop ik. Om de twee jaar een nieuwe." Wat opvalt is dat alle koeien nog hoorns hebben. Ida: "Anders kunnen ze geen kopriem om. En juist met die kopriem worden ze vastgemaakt aan de ringwagen." Een droge koe wordt 'aan de pen gezet'. Die heeft niet het geduld om een uur lang aan de wagen te staan.



Verstilde rust op het erf van boer Hulsmans in het buurtschap Portengen. De stier op stal verbreekt met geloei kortstondig de serene stilte. Maar ook hij kalmeert en voegt zich in het ritme van het boerenleven op een herfstige zaterdagmiddag. Henk Hulsmans (66) spoelt in het melktanklokaal zijn melkspullen af, terwijl boerin Ida nog even wat brokjes voert aan de kalfjes die op de weiden rond de boerderij lopen. Achterop het erf staat de trekker met de ringwagen klaar om het weiland in te gaan.



De ringwagen – ook wel ringmelkar of weidewagen genoemd – is bedoeld om in het weiland automatisch te kunnen melken. De ringwagen van Henk is zo'n zestig jaar oud. De ijzeren wielen van de kar benadrukken het onverslijtbare karakter. Het hobbelt lekker. Henk vertelt dat hij alleen in de herfst in het land melkt. "Thuis, achter

de boerderij, hebben we een halfopen melkplaats, daar melken we in de zomer. Maar in de herfst melken we in het land. Mijn vader en mijn opa deden dat al zo. En niet voor niets. Het wordt enorm baggerig als de koeien het land in en uit lopen. Ze trappen alles kapot. Daarbij is het ook handig. Om de koeien bij te voeren, kan

ik nu gewoon een paar baaltjes hooi op de kar meenemen. Dat scheelt gesjouw." Ida valt hem bij. "In de herfst eet een koe met vijf bekken. Met z'n poten trapt ie zulke gaten dat het gras daar niet meer opgevreten kan worden. Je kunt dan dus beter naar de koe toekomen dan haar naar jou te laten komen."



Als alle koeien vaststaan wordt de vacuümpomp aangesloten op de ringwagen. De pomp wordt aangedreven door de aftakas van het trekkertje. Een continu licht ronkend, vertrouwenwekkend gezoem ruist over de polder van Portengen.



Ondertussen maakt Henk een emmer met sop klaar. Ida gaat het land in om het schrikdraad te verzetten. "Ida is er niet altijd bij, 's ochtends sowieso niet. Als het even kan gaat onze zoon Bert (30) dan mee. Samen met hem en zijn vrouw Liesbeth runnen we de boerderij. Bert en zijn gezin wonen op de boerderij, wij in het huisje ernaast."

Tussen de koeien door tuurt Henk over de polder. "De rust, het open landschap met z'n slootjes. Het is hier prachtig, vooral 's ochtends als het schemert en de mist over het land hangt. Je voelt je dan als alleen op de wereld. Als ik dan om zes uur het land inkom, liggen alle koeien nog. Een voor een komen ze naar me toe. Weidemelken is het mooiste dat er is, het heeft iets rustieks." Om er met boerenliefde aan toe te voegen dat het ook praktische kanten heeft: "Je wordt er minder vies van. De poep valt hier op het gras, in de groepsstal spettert het alle kanten op!"



Henk houdt bewust veel roodbontkoetjes. "Ze zijn in het algemeen wat vleziger en sterker dan bijvoorbeeld Holsteiners. De koeien worden bij mij zeven à acht jaar oud. Maar ik heb er ook wel tussenlopen van tien jaar, ik ga zo lang mogelijk met ze door. Als ik de koe niet meer met kalf kan krijgen is het 'op'. Ik weid ze eerst nog even af, vetmesten dus, daarna gaan ze voor de slacht." Een uur nadat de koeien aan de ring zijn gezet, zijn de laatste twee koeien aan de beurt. De motor van de trekker pruttelt onverminderd voort. "Die doet het eigenlijk altijd", glimlacht Henk tevreden. Als ook de laatste twee koeien uit zijn, wordt eerst de weidetank hermetisch afgesloten. Daarna mogen de koeien los. "Ze moeten allemaal aan de ring wachten tot de laatste uit is. Als ik ze eerder losmaak, wordt het een puinhoop."



De spenen worden schoongemaakt. "Bij sommige koeien zijn de spenen in de herfst aanzienlijk viezer dan anders. Andere koeien hebben er totaal geen last van. Hoe dat kan is mij een raadsel." Met twee melkkanalen tegelijk werkt Henk zijn melkronde af. Als het melkstel bij de ene koe is aangebracht, wordt de volgende schoongemaakt. Met het melkkrukje vastgebonden aan het achterste nestel stelt Henk zich keer op keer tussen de dampende dames. Koud heeft hij het niet snel. "Als het echt guur wordt, doe ik een extra trui aan. Nooit een jas. Alleen een regenjas als het met bakken uit de hemel komt. En nee, aan regen heb ik niet eens zo'n hekel. Harde wind wel. De koeien worden er onrustig van, vooral de koeien die met hun kop in wind en regen aan de ringwagen staan. Dat vinden ze vervelend, ze houden dan hun melk op."



Met vijf minuten zijn de koeien 'uit' en is de boer tien liter van het witte goud rijker. De ketel wordt met het vacuümknopje ontvlucht, waarna het deksel eraf kan. De melk wordt overgegoten in andere ketels. Als het melkstel onder een 'nieuwe' koe hangt, heeft Henk even de tijd om de volle ketel over te gieten in de weidetank die achter de trekker hangt. "Er kan zo'n driehonderd liter in", vertelt Ida. "In het voorjaar wil het weleens gebeuren dat ie tot de rand volloopt. Onze koeien kalven allemaal in het voorjaar. Met al die volle uiers vult de weidetank zich navenant."



Terug op het boeren erf koppelt Henk de weidetank los van het groene 'Deutzie'. Uit volle macht trekt hij de volle tank over het beregende modderpad. Op naar het melktanklokaal. Kwart over zes 's avonds zit de melk in de tank. Donkere herfstwolken trekken zich samen. Net op tijd binnen. Henk wandelt nog even naar de stier om hem wat gras te voeren. Daarna kan hij zich opmaken voor de zondag. Op de boerderij prijkt een bord met de tekst 'Kent U Zelfen'. Het is een schone dag geweest. □

